

Dopet

Ett litet barn har kommit till världen.



*Det vill vi gärna fira
tillsammans med er.*

Välkommen till dop!

För er som föräldrar,

kan dopet vara ett tecken på tacksamhet, att ni har fått bli föräldrar till just denna lilla människa.



Löftet

I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer. Genom hela kyrkans historia har dopet varit den synliga bekräftelsen på människans samhörighet med Gud.

Dopgudstjänsten är en glädjens och livets fest. Den som döps lyfts fram inför Gud som ger oss livet och som vill dela vår glädje och våra svårigheter. Gud vill vara oss nära livet igenom, befria och förnya våra livsmöjligheter.

Dop för ungdomar och vuxna

Det är oftast barn som döps i vår kyrka, men allt fler ungdomar och vuxna vill döpas. Det sker ofta i samband med skriftskolan, efter undervisning eller i samband med en samtalsgrupp i kristen tro.

Dop och medlemskap

Dopet är grunden till medlemskap i vår kyrka. Den som har döpts i ett annat kristet samfund är också välkommen som medlem i vår kyrka, något nytt dop behövs inte. Enligt kyrkans ordning gäller ett kristet dop för alltid.

Vad är dopet?

Många tror att dopet är en namngivningsceremoni. Dopet är så mycket mer. Vid dopet nämner prästen barnets namn samtidigt med Guds namn. Detta markerar samhörighet mellan människan och Gud.

Med dopet hör man hemma i en gemenskap som sträcker sig bakåt genom historien ända till Jesus själv. Framåt tillsammans med alla andra människor som på något sätt vill höra till Jesus. Barnet välkomnas in i vår kyrka och den lokala församlingen.

Dop i vatten

Dop i vår kyrkas ordning sker genom att prästen tre gånger öser vatten med sin hand över barnets huvud. Det kan också ske genom att prästen sänker ner barnet i dopfontens vatten.

Även vuxna kan döpas genom nedsänkning i vatten, t ex utomhus. Vattnet är som en livsnödvändig symbol för rening.



Dopklänning

Dopklänningen är vit, som är renhetens färg. Att den är alldeles för lång för barnet är en symbol för att dopet är något att växa i. Att barnet har mycket kvar att lära sig om Gud och om sin tro.

Senare i livet, under skriftskolan, får konfirmanden hjälp med att upptäcka mer av vad Gud har gett genom dopet.

Den vita konfirmandalban är dopklänningen i vuxenstorlek. Hela livet får vi växa i vårt dop och vår tro.



"Den som är döpt till Kristus, har iklätt sig Kristus".

Som församlingsmedlem

kan du kostnadsfritt både låna dopklänningen på bilden ovan samt disponera någon av församlingens lokaler i samband med dop och dopkaffe.

Församlingen har följande fastigheter:

S:t Görans kyrka, 384 personer

Villa Carita, 25-30 personer

Margaretagårdens kapell och stora sal, ca 120 personer

Margaretagården Linnearummet, 20 personer

S:t Mårtensgårdens kyrka, 120 personer

S:t Mårtensgården, församlingsalen, 60 personer

S:t Görans församlingshem, ca 70 personer.

Lemböte lägergård, samlingsalen/traktering 70 personer.

Välkommen!



Tfn 018-5360

E-post: mariehamns.forsamling@evl.fi

www.mariehamn.evl.ax